

Tijdens een van de clubavonden bleek dat het thema van 12 mei een lastig thema wordt gevonden, "Street art - wat is het eigenlijk?". Annelies gaf o.a. als tip, ga eens Googelen wanneer je een onderwerp lastig vindt. Marsia en Jetty vulden aan dat er ook op Instagram en Pinterest genoeg informatie is te vinden. De bekendste street art artiest van dit momentje is waarschijnlijk [Banksy](#), waarschijnlijk heeft iedereen wel eens van haar/hem gehoord.

Stadskanaal heeft op dit moment het project "mooie muren" 6 flats waarbij de zijkant is beschilderd, zeker een bezoekje waard en ook dit valt onder street art.

<https://kunstwerktstadskanaal.nl/category/mooiemuren/>

Wanneer je om je heen kijkt zie je overal street art. Het hoeven niet alleen schilderijen te zijn, maar stickers of ludieke (verkeers)borden kan ook. Hieronder een tweetal links met meer uitleg en wellicht inspiratie.

[Street art technieken \(digitaalatelages.nl\)](#)

[Ontstaan van Street Art - met wie en waar is het allemaal begonnen? \(mocomuseum.nl\)](#)

Ik ben er zelf niet bij op deze avond maar heb met dit thema in gedachten bijgaande foto's gemaakt. Hopelijk zorgt dit ook voor nog wat inspiratie.



Foto's: Jetty Bentlage

